



SAVAŞ, BARIŞ, GÜVENLİK,

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE

"Bize göre savaş, insanoğlunun en ilkel davranış biçimidir. Hele günümüzde evrensel bir kirliliktir. Sonuçta yitip giden o kadar çok şey var ki bunları geri getirmek, yeniden oluşturmak asla mümkün olamamaktadır. Bu yitip giden güzellikler, insandır, hayvan türleridir, çeşitli bitkilerdir. Yüzyılların oluşturduğu tarihi ve kültürel dokulardır. Solduğumuz hava, içtiğimiz sudur. Yüreğimizdeki özlem, bilincimizdeki umuttur. Hasılı doğanın insana sunduğu tüm güzelliklerdir tükenen..."

Dünya ekosisteminin tek egemeni ve hükümdarı olan insanoğlu, ne yazık ki yaşadığı cenneti hiç mi hiç korumuyor. Oysa ekolojinin genel ilkelerine, sürdürülebilir kalkınma modeline özen göstererek, kaynakları tüketmeden birlikte yaşamak hiç de zor olmasa gerek.

İnsan hak ve özgürlüklerinin öne çıkarıldığı, her türlü kültürün korunup yüceltildiği, refahın kardeşçe paylaşıldığı, kaynakların dengeli kullanıldığı, barışın egemen olduğu bir dünya düzenini kurmak o kadar mı zor?

Tüm Dünya halkları ortak bir güvenlik şemsiyesi altında, her türlü sömürü kavramlarını aşarak, evrensel bir ülküde, Dünya yurttaşı olmanın onuru ve sorumluluğuyla yaşamak istiyor. Dünya halkları her ülkede barış, özgürlük, eşitlik, paylaşım ve çevrenin korunması gibi ortak amaçlarda birleşiyor.

Meydanlarda haykırılan istemler bunlar değil midir? O halde kimlerdir bu savaşları çıkaranlar?

Dr. Ömer Çakmakçı
İskenderun Çevre Bülteni - İlkbahar 1991"

Çevre sorunları, siyasal gerilimin ve bunun sonucu olan askeri çatışmaların hem nedeni hem de sonucu olmaktadır. Ülkeler, çoğu zaman yeraltı zenginliklerini, hammaddeleri, enerji kaynaklarını, su ve toprakları, geçit özelliği taşıyan bölgeleri kontrol altına almak için savaşmaktadır. **Temiz Su** örneğinde olduğu gibi kaynaklar azalıp üzerlerindeki rekabet artınca, bu tür çatışmaların sayısı da giderek artmaktadır.

Son yıllarda nükleer atıklardan kurtulmak amacıyla da savaş çıkartılabileceği kuşkusuz yaygınlaşmıştır. Körfez Savaşı'nda, Bosna Savaşı'nda radyoaktif uranyum içeren mermilerin kullanıldığı basına yansımıştır. Bir hedefi yok etmek için merminin uranyumlu olmasının gerekmeceği düşünüldüğünde uygulamanın nükleer atıklardan kurtulmanın bir yolu olabileceği aklı gelmektedir. Kaldı ki nükleer atıklardan kurtulmak için bile savaş çıkartılacağı olasıdır.

Uluslararası toplumda giderek büyüyen kaygıların bir belirtisi de "çevresel mülteciler" olmaktadır. Toplu ilticanın nedeni ilk bakışta siyasal bir başkaldırı veya askeri bir şiddet olayı gibi görünse de gerçek nedenler arasında, doğal kaynak tabanının bozulması, kontrolsüz bir şekilde artan nüfusu besleyemez hale gelmesi bulunmaktadır. Son yıllarda ülkelerin gündemine gelen deniz yolu ile kaçak mülteci taşınması olayları yukarıda anlatmaya çalıştığımız gerçeğin bir sonucudur. Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni (YDD) gibi adlarla tüm insanlığa dayatılmak istenen süper emperyalizm olgusu ise bu gelişmeyi hızlandırmaktadır.

Savaşın olmaması, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Silahlanma yarışları uluslar arasında güvensizlik yaratmaktadır. Kıt kaynakların yanlış yönlendirilmesi ve silahlanma





maktadır. Bugün yarım milyon bilim insanı silah arařtırmaları üzerinde alıřmakta, tm arařtırma geliřtirme harcamalarının da yarısını tkretmektedirler.

“ retilen her tabanca, denize indirilen her savař gemisi, atılan her roket, son özmlemede acıktığı halde doyrulamayanlardan, řdğ halde giydiremeyenlerden alınmiř demektir - Eisenhower”

Gvenlik ile srdrlebilir kalkınma arasındaki karřılıklı iliřkileri ynetmek iin ilk adım, grř aırmızı geniřletmektir. Ulusal egemenlik kavramı; ekonomi, evre ve gvenlik alanlarında karřılıklı bağımlılık nedeniyle artık deęiřmiřtir. Paylařılmıř ekosistemlere ynelik tehditlerle bařa ıkılmakta lkeler tek tek yetersiz kalmaktadırlar. Blgesel sorunlar ancak ortak ynetim modelleri ile, ok uluslu sre ve dzenlemelerle giderilebilir.

evresel gvenlik sorununa daha geniř bir aırdan bakıldıđında, ulusal, blgesel ve kresel sorunlarla ilgili bir ok olayda, askeri harcamaların ok altında bir harcamayla gvenliđin artırılabilceđi grlmektedir. Yařamsal evre sorunlarından ilk drt sırada yer alan, yađmur ormanları ile, sularla, lleřmeyle ve nfus artıřı ile ilgili olan sorunların nlenmesi iin bir aylık askeri harcamaların yetebileceđi hesaplanmiřtır.

ise karřılıklı olarak daha ok gvensizliđe ve daha ok silahlanmaya yol amaktadırdır. İnsanlıđın refahı ve srdrlebilir kalkınma iin kullanılabilir kaynakların (hammadde, sermaye, iřgc vb.) silah sanayiine gitmesi ise olumsuzluđun nemli bir boyutudur. Oysa Uluslar, kaynaklarını evre bozulmasıyla ve yoksullukla savařıma ayırabilmelidirler.

Srdrlebilir olmayan kalkınma biimleri, lkeleri evresel sınırlara dođru iterken birbirini etkileyen yoksulluk ve adaletsizlik, sreci hızlandırmaktadır. En kaygı verici olan ise fosil yakıt kullanımı sonucu oluřan kresel ısınma ve iklim deęiřikliđinin olası sonularıdır. Isınma sonucu kaybedilecek tarım topraklarının, lleřmenin, ormansızlařmanın, susuzluđun, nlenemeyen hızlı nfus artıřının, yoksulluk, alık ve g ile sonulanması kaınılmazdır.

Silahlanma yarıřının gerek maliyeti, silahlanma iin harcanan para, emek ve hammaddelerle nelerin iyileřtirilebileceđi, nelerin retilebileceđinde yat-

Uluslar “silah kltr” nn yıkıcı mantığından uzaklařmalı ve ortak geleceklere konusunda yođunlařmalıdırlar. Silahlanmanın dzeyi, savařların neden olacađı yıkım, ok zaman silahlanma yarıřını dođuran anlaşmazlıkla orantılı deđildir. Uluslar kendi silahlanma yarıřlarının tutsađı konumuna dřmemeli, nkleer ađın silahlarında (nkleer, kimyasal ve biyolojik silahlar.) var olan ortak tehlikeyi grmelidirler.

