

# aybettiklerimiz

## ECZACI SAİD ERDEM



Kıymetli meslektaşlarımızdan Said Erdem'in 27 Temmuz 1960 günü ebe-  
liyete intikal etmiş olduğunu haber ver-  
menin acısını duymaktayız.

Meslek hayatına 28 Haziran 1930 ta-  
rihinde Askerî Eczacı olarak başlayan  
merhum Gülhane Tıp Akademisindeki sta-  
jını müteakip Sivas askerî hastanesi, An-  
kara Ana Sıhhiye deposu, Niğde, Sarıkam-  
ış, Gelibolu hastaneleri, İstanbul hayvan  
hastanesi, İstanbul Komutanlığı Baş ecza-  
cılığı, Haydarpaşa Askerî hastanesi Baş  
eczacılığı ve son olarak Erzincan sıhhiye  
lepo Komutanlığı vazifelerinde bulundu-  
ktan sonra rahatsızlığı dolayısıyla 1 Ocak  
1960 da Albaylık rütbesinden emekliye  
ayrılmış bulunuyordu.

### Ecz. Said ERDEM

Said Erdem, sağlam karakterine mes-  
ned olan mert ve dürüstlüğü ile muhitin-  
amirleri, arkadaşları ve meslektaşları tarafından dâimâ sevilmiş ve her  
şeyle hürmete lâıyk kıymetli bir ağabeyimiz ve arkadaşımızdı.

Mesleğinin en olgun ve tecrübeli bir çağında kendisinden daha pek  
hizmetler beklenirken aramızdan ebediyen ayrılışı karşısında kederli  
si ve meslektaşların duydukları büyük acıya iştirak eder ve baş sağ-  
dileriz.

Ruhu şad olsun.

S. YULA

## ECZ. HİLMİ GÜRSOY

(1922 — 1960)

Temiz kalpliğin, samimiyetin, arkadaşlığın ve tevazu'un sembolü olan Hilmi Gürsoy'un ölümüne hepimiz ilk anda inanmadık, daha doğrusu inanmak istemedik.

1. 8. 1960 günü vuku bulan ölümünden bu yana iki aya yakın bir zaman geçtiği halde her an kapı açılıp neş'e ile içeri gireceğini bekler gibiyiz.

Herhangi bir toplulukta mevzu Hilmi'den açıldığı zaman ondan nakil hadiseler, dudaklarda beliren acı bir tebessüm ile anlatılıyor, dinleniyor ve mevzu her zaman yazık oldu, çok iyi bir çocuktü denerek kapanıyor.

Hilmi cik hakikaten bu sıraladığımız daha bir çok iyi vasıflara malik bir arkadaşımızdı.

1945 senesinde Eczacı okulunu bitirerek mesleğe intisap eden rahmetli sırasıyle Fener, Galata ve Şile eczanelerini işletmek, 1952 de Gürsoy lâboratuvarını tesis etmek ve son olarak da Gürsoy ecza deposunu açmak suretiyle Eczacılık mesleğinin her şubesinde yalnız veya ortak olarak çalışmış ayrıca ithalatçılık ve mümessillik kollarında da faaliyetler göstermiş, sıkıntı çekmiş, iyi günler görmüştü.

Para onun hayatında dâimâ en son gelen bir faktördü.

Her sahada işlerini biran önce bir neticeye bağlamak prensibini mektep sıralarındanberi tatbik eden arkadaşımız vakitsiz ölümü ile bu huyundan vaz geçmediğini son def'a olarak ispat etmiş oldu.

Hilmi aramızdan ayrıldı, fakat mütebessim çehresi dâimâ kalplerimizde yaşayacaktır.



Ecz. Hilmi GÜRSOY

Pertev Ertem.

## ECZ. MUKTEDİR İLTER

Eczacılık camiasında kıymetli bir meslektaş, müşfik bir ağabey ve arın üstünde çok olgun bir insan olarak tanınan İsmail Muktedir i de büyük bir acı ve üzüntü içinde toprağa vermiş bulunuyoruz.



Ecz. Muktedir İLTER

Rahmetli 1926 senesinde Eczacı mektebini sivil olarak ikmal ederek Gülhane staj devresinden sonra Ordu ya intisap etmiş ve muhtelif kademelerde muvaffakiyetli hizmetlerden sonra 11. 5. 1956 gününde emekliye ayrılmıştı.

Son olarak Beylerbeyi eczanesini devir alıp meslekî hayatına eczane sahibi olarak devam etmekte iken 8. 6. 1960 günü rahmetli olmuştur.

Emekli Alb. İsmail Muktedir İlter yukarıda saydığımız meziyetlerle süslü temiz karakterine lâıyk olarak meslek hayatı boyunca büyüklerinden dâimâ sevgi ve şefkat, arkadaşla-

an muhabbet ve küçüklerinden de hürmet görmek suretiyle muhitine dâimâ sevdirmiş kıymetli bir meslektaşı.

Bu kıymetli ağabeyimizin Orduda ki son hizmetleri sırasında çok bir zaman da olsa maiyetinde çalışan insanlar arasında bulunmak letine erişmiştim. Bu çalışmalarımız esnasında Meslek ve Cemiyet atımız için bizleri, dâimâ iyi yolu gösterici bir insan olarak kendisi-bağlamış ve herkes gibi hürmetkârı ve taktirkârı olmuşum.

Kendisinden Meslek hayatında daha pek çok hizmetler beklenirken diyete intikali Eczacılık camiası için büyük bir acıdır.

Cenabıhaktan acılarımıza şifalar, kederli ailesine sabırlar dileriz. Ruhu şad olsun.

S. Yula

## Prof. ECZ. MUSTAFA SUNER

(1907 — 1960)

1960 yılı çok kıymetli bir meslektaşımızı daha aramızdan aldı.

Meslekî hayatı boyunca azim, irade ve çalışkanlığın numunesi-  
vererek kendi kendisini yetiştiren Prof. M. Suner'i 9. 9. 1960 Cuma-  
nü ebediyen gaip etmiş bulunuyoruz.



Prof. Ecz. Mustafa SUNER

Rahmetli 1323 de Erzurum'da doğmuş ilk ve orta tahsilini Erzurum, Kars ve Sarıkamış okullarında, orta tahsilini Erzincan ve İstanbul askerî liselerinde, yüksek tahsilini de İstanbul Üniversitesi Eczacı Okulunda ikmal ederek 1930 yılında 55 sayılı diploma ile meslek hayatına atılmıştır.

Gülhane Tıp Akademisinde bir senelik staj devresinde gösterdiği muvaffakiyetin neticesi olarak Diyarbakır Askerî Hastahanesinde iki senelik kıt'a hizmetini müteakip farmasötik kimya asistanlığı vazifesine getirilmiş ve rahmetli Eyüp Sabri Paşa'nın ihdas ettiği makotekni lâboratuvarı asistanlığı görevi de uhdesine verilmiştir.

Eu lâboratuvarlarda baş asistanlık hizmetlerini de ifa ederek 1938' de farmasötik kimya profesör muavinliği ve 1942 de farmakotekni oratuvarı profesör vekilliği vazifelerine tâyin edilmiş 1943 de de bu belerin asil profesörlüğüne seçilmiştir.

30. 5. 1947 de Gülhane Tıp Akademisinde ki ordu hizmetinden ayrılarak Ankara Tıp Fakültesi Materya Medika öğretim görevliliği vasını deruhde etmiş ve 2. 6. 1948 tarihinde aynı kürsünün profesörlüğüne seçilmiştir. 12 senedenberi bu kürsüde hizmetine devam etmekte

Prof. M. Suner gerek Gülhane Tıp Akademisinde ve gerekse Tıp kültesinde kıymetli talebeler yetiştirmek suretiyle mesleğe olduğu lar memlekete de büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Tedris hayatını kıymetli kitapları ve makaleleriyle süslerken memetin eczacıya olan ihtiyacını da en çok duyan bir insan olarak Ankara- bir Eczacı Fakültesinin açılması hususundaki senato kararının alınma- da büyük gayretler sarf etmiş ve tesisi için harekete geçilmiş olan fakültede maalesef ki hizmet etmek kendisine müyesser olamamıştır.

Mustafa Suner'in farmakope komisyonundaki çalışmaları ve yeni

farmakope için hazırladığı bir çok monografileri kendisini ebediyen hürmetle yad ettirecek birer iftihar vesileleridir.

Kısa bir süre önce bir otomobil kazasında yetişmiş evlâdını gaip etmesi esasen kendisini çok sarsmış ve fakat bu büyük üzüntüsü bile memleket çapındaki çalışmalarını asla aksatmamıştır.

Prof. M. Suner meslektaşlarına, arkadaşlarına ve talebelerine olgun hareketleri, kıymetli kitap ve makaleleriyle dâima rehber olmuş, her zuhitte büyük sempati ve sevgi kazanmış kıymetli bir insandı.

Vakitsiz ölümü memleket ve eczacılık camiası için telafisi güç bir ziyâdır.

Bu büyük ziyain kederi içinde bulunan ailésine, arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz.

**Merkez Heyeti**

### **Kaybettiğimiz Kıymetli Hoca Prof. Mustafa Suner**

Kendisini bizden daha çok seven Tanrıya koştı, fakat biz onu dâimâ aramızda his edeceğiz.

Mesleğimizin yetiştirdiği kıymetlerin en ön safında idi. Sanki bu hasret onu aramızdan ayırmakta da bırakmadı ve yine kıymetlerimizin en önünde bizi terketti.

Bizi terketti çünkü biz ondan ayrılmazdık. Bilmem bir defa dostluk çemberine giren onun samimi muhitinden kendini vareste kılabilirmiydi.

Kısa boyu, mütevazı tavrı altında saklı yüksek ilmi, keskin zekâ ve şahsiyeti ile hocamızın meslek ve ceniyet hayatımızdaki yeri doldurulamayacak ve uzun seneler boş kalacaktır.

Bize mesleğimizin bir ilim alanı olduğunu, eczacının her cemiyet adamı gibi ve ondan üstün vasıflara sahip bir varlık bulunduğunu aşılıp aşılacak için verdiği ders ve öğütler dâimâ rehberimiz olmuş ve olacaktır.

Yaratıcı muhayyelesini besleyen geniş bilgisi, genç nesillerin yetişmesinde en verimli kaynakları teşkil eden yazı ve kitapları, mesleğimizin iftihar edeceği yadigarları arasındadır.

Mustafa Suner hocamız rakik kalbi, kibar ve cömert ruhu ile herkese yardım elini uzatan bahtiyar ölmezlerdendir.

Yanında yetişmek için çalıştığımız senelerin hatıra ve kazançları hayatımızın en unutulmaz kıymetleri olarak kalplerimizde yaşayacaktır.

Çalışana yardım, temizliği himaye ve takdir ikinci bir tabiatı idi. Kendimizi yetişmiş his ettiğimiz anlarda bile onun yanında ve karşısında toyuk ve eksiklerimizi his etmekten kendimizi alamamışızdır.

Bize ve mesleğimize çok daha faydalı olacağı, yaratacağı öğretim çevrelerinde gelecek nesillerin ileri ve yetişkin eczacılarını yetiştireceği bir ağda kaybettik onu.

Gülhane koridorlarında ve Tıp fakültesi Materya Medika enstitüsünde yavaş ve kısa adımlarla dolaştığı anlar gözümüzün önünden hiç eksilenecektir. Bu yürüyüşler meslekte atacağı ileri ve yeni adımların başıngıcı ve bize vermek istediği tekâmül ruhunun birer kıvılcığı idi.

Müşkül anlarımızda gösterdiği alâka ve yardımlar çalışma hayatımızdaki en büyük dayanağımız idi. Acımız büyük ve derindir.

Yetiştirdiği yüzlerce talebesinin de hislerine tercüman olduğuma inarak Kıymetli ve aziz hocamız Mustafa Suner'in unutulmaz hatırası nünde tekrar eğilirken yaşlı gözlerimle Tanrıdan mağfiretler dilerim.

Enver İZGÜ

**Prof. Eczacı Mustafa Suner'in yazmış olduğu kitap ve makaleler**

**Kitaplar :**

- Tababette zerkedilecek mahlûller (Hazırlama ve tâkim usulleri) İstanbul Kader basimevi 1938 (100 sahife)
- Hekim ve eczacılar için pratik bilgiler (Farmakoloji ve kimya) İstanbul Hüsniyatıabat matbaası 1944 (361 sahife)
- Aynı kitabın aynı matbaada 1945 senesi ikinci tabı (416 sahife)
- Galenik farmakoloji ve Materya medika (kısa galenik bilgiler ve tesirlerine göre ilâçların tasnif ve tetkiki).

**Makaleler :**

- İlâçların bozulmalarını mucip olan faktörler, (Ask. Shh. Mecmuası sayı 29, 1940)
- Ekstrelerin bozulmalarını mucip sebepler ve muhafaza usulleri, (Ask. Shh. mecmuası sayı 30, 1940)
- Galenik preparatların muhafaza usulleri, (Ask. Shh. mecmuası sayı 31, 1940)
- Komprimelerin muayene ve dosaj usulleri, (Farmakolog mecmuası Şubat ve Ocak nüshası 1939)
- Kinin'in dosaj usulleri ve muayene metotlarının mukayesesi, (Farmakolog mecmuası Mart 1939)
- Sülfamid müştaki ilâçların bulunuş ve gelişmeleri, (Farmakolog mecmuası Aralık 1945)
- Sülfanilamid müştaki ilâçların evsaf ve muayene metotları, (Farmakolog mecmuası Şubat 1946)